





“En ons kan ook rus,” sê Pandu toe
Omuwa gaap.







“Julle is die beste vriende ooit,” sê Myra.

“Ons het soveel pret gehad om saam te speel,” sê Pandu.

“Ja! Ja!” sê Omuwa.

“Pret! Pret! Ons het pret gehad!”
sing die drie vriende saam.







“Ek moet nou huis toe gaan. Sien
julle môre. Totsiens, Pandu!
Totsiens, Omuwa!” sê Myra.

“Totsiens, Myra!” sê Pandu.

“Totsiens, Myra! Sien jou weer!”
sê Omuwa.









